

nieuwsbrief 1

de wegwijzer

voor christelijk basisonderwijs

13 september 2019

75 JAAR
VRJHEID

Voel je vrij! (1) – Wat is de norm?

‘Voel je vrij!’ - Deze titel hebben we ons jaarplan meegegeven.

Natuurlijk in eerste instantie omdat we dit jaar in het hele land vieren 75 jaar in vrijheid te mogen leven. Wij zijn allemaal van ver na de oorlog. We kennen slechts de verhalen vanuit boeken of van oude mensen.

Sommigen onder ons zijn hun land ontvlucht omdat daar op dit moment wél oorlog is. Voor deze laatste groep is vrijheid waarschijnlijk nog bijzonderder, omdat zij weten wat niet-vrij-zijn is. Zij voelen het. En wij zijn het ons soms bewust. Dat laatste willen we graag stimuleren. Ook bij de kinderen. Want hoe bijzonder is het om te leven in een land waar je een eigen mening mag hebben, niet onderdrukt wordt en naar een christelijke school kunt gaan! Een school die dan ook nog eens betaald wordt door de overheid.

Al direct na de oorlog bleek dat mensen het lastig vonden om met vrijheid om te gaan. Mensen gingen zich afschermen voor anderen (verzuiling) of storten zich in een vorm van ultieme vrijheid (losbandigheid) die alleen maar ellende bleek op te leveren (ziektes, verslavingen etc.) Want betekent ‘voel je vrij!’ dan dat alles maar mag en kan? Als er geen begrenzing is van een bezetter, wie begrenst dan?

Daarom is het zo mooi dat wij een norm buiten onszelf hebben: De Bijbel met daarin de 10 leefregels van God. Niet om ons te onderdrukken, maar juist als een proclamatie van vrijheid. Ter introductie van de 10 regels klinkt het dan ook: ‘Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte uit het slavenhuis hebt bevrijd!’ Als we ons aan regels houden, zullen we pas echt ontdekken hoe mooi vrijheid is.



We leren daarom de kinderen dat ze vrij zijn in het maken van keuzen, vrij zijn in het vormen van een mening, vrij zijn om zichzelf te zijn en dat dit alleen kan als je je houdt aan regels en afspraken en aan de grondwet van God (God liefhebben en de naaste als jezelf) en waarbij eigen vrijheid dus niet ten koste gaat van de ander.

Alleen zó is leven in een vrij land fijn voor iedereen.

Kinderen

Aan het begin van dit cursusjaar zijn we met maar liefst 11 'nieuwe' kinderen gestart. Weyni (groep 7) is vanaf de Internationale Schakelklas bij ons op school gekomen en vanaf 2 andere basisscholen in de regio zijn bij ons gekomen: Emma in groep 1, Adrie in groep 2, Hanna in groep 3, Daan in groep 4, Julie in groep 5, Rosa in groep 6 en Vera, Ilpo en Noël in groep 7. En Chris is in de vakantie 4 jaar geworden en kon dus ook gelijk na de vakantie zijn plekje in de kring innemen. We hebben de indruk dat alle kinderen zich al helemaal thuis voelen. Nogmaals een warm welkom gewenst allemaal. We wensen jullie een hele mooie tijd toe in onze schoolgemeenschap.

Personeel

We zijn blij dat we het jaar kunnen beginnen zonder vacatures en mét een voltallige club enthousiaste collega's! Sommige collega's zijn nieuw en anderen tijdelijk vanwege een opleiding of anderszins. Juf Annemieke is als leerkracht met een vaste aanstelling gestart in groep 7. Meester Justin is onze nieuwe ingehuurde vakdocent gym. Verder zijn dit jaar verschillende stagiaires actief. Juf Naomi heeft haar LIO-stage naar voren uitgebreid om te voorzien in de tijdelijke vacature groep 2-3; zij zal vanaf februari de LIO-juf zijn van groep 2. In de groep jongste kleuters komt Rochelle 1 dag in de week hulp bieden. Zij doet dit als vrijwilliger bij wijze van dagbesteding. En op donderdag en vrijdagmorgen is Demi op school. Zij doet als leerling van Praktijkonderwijs praktijkervaring op door klusjes te doen en ook ondersteuning te bieden bij de jongste kinderen. Tenslotte hebben we op dit moment ook Sylvia nog. Zij is voor ons een bekende onderwijsassistente in opleiding en weet zich al helemaal thuis op school. Mochten er nog andere stagiaires en ondersteuners starten dan brengen we u weer op de hoogte.

Lied van de maand

Dit jaar zullen we voor het laatste jaar gebruik maken van de liedlijst 'Jong Geleerd', een canon van het christelijk lied. Veel liederen zijn best moeilijk te begrijpen en we gaan samen met de SAR en de plaatselijke kerken kijken naar een alternatief. In de schoolgids is een fout geslopen in de liedlijst. In deze nieuwsbrieven staat steeds het juiste lied vermeld. In september zingen we Gezang 434: 'Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere' en in oktober Psalm 121 'Ik sla mijn ogen op en zie'.

Bijbelmethode

We zijn dit jaar gestart met een nieuwe lesmethode voor het Bijbelonderwijs. Het is de methode 'Levend Water'. Zie: <https://www.bijbelonderwijs.nl/>

In vorige jaren vermeldden we hier het vertelrooster, maar met deze methode is dat niet mogelijk omdat alle groepen hun eigen rooster hebben met daarin ook nog keuzemogelijkheden.

Als u toch op de hoogte wilt blijven welke verhalen er in de groep verteld worden: uw kind kan het u vertellen... Misschien een idee om 's avonds bij het eten of bij het naar bed brengen van

uw kind te vragen welk verhaal er verteld is en dit nog eens voor te lezen uit een kinderbijbel. In de volgende nieuwsbrief zullen we wat tips opnemen over mooie, handige, fijne, goede kinderbijbels. De leden van de Schooladviesraad gaan u helpen: zij zullen een advies geven en wellicht voor inkijkexemplaren zorgen.

Spaardoel cursus 2019-2020 | de MAF

Dit cursusjaar sparen we net als vorig jaar door voor de MAF (Mission Aviation Fellowship). Een internationale christelijke organisatie die zendings-/ontwikkelingsgebieden die niet per weg of boot bereikbaar zijn. Vorig jaar spaarden we door middel van spaarkaarten. Dit jaar kunnen kinderen gewoon iedere maandag of boot bereikbaar zijn. In de klassen is een spaartonnenetje aanwezig. Dit jaar kunnen kinderen gewoon iedere maandag of boot bereikbaar zijn. In de klassen is een spaartonnenetje aanwezig. In iedere volgende nieuwsbrief zullen we de tussenstand bekend maken. Het is mooi als u uw kind (en dus ook uzelf) de gewoonte aanleert om iedere week iets weg te geven voor andere mensen die het zo hard nodig hebben. Daarbij gaat het niet om de hoogte van het bedrag, maar om het gebaar.



De Vreedzame School

De meesten van ons kennen de methode 'De Vreedzame School' voor de sociale ontwikkeling al. Op onze school werken we met een methode om de sociale ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Kinderen vinden het bijvoorbeeld soms lastig om te weten hoe je je respectvol gedraagt, welke omgangsvormen 'normaal' zijn, hoe je er mee om moet gaan als er verschil van mening is.

Elke week krijgen we een les waarin we veel van en met elkaar leren. De eerste periode zijn we vooral bezig met het thema 'Onze klas'. Tijdens dit blok staat het samenwerken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over 'opstekers' en 'afbrekers'. Je geeft een opstecker als je iets aardigs, iets positiefs over iemand zegt. "Jij kunt iemand zo goed helpen!". Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. Het tegenovergestelde van een opstecker is een 'afbreker'. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.

Schooladviesraad | vacature en gebedsbijeenkomsten

Als u de nieuwe schoolgids hebt bestudeerd, is het misschien opgevallen dat er bij de Schooladviesraad een open vakje zonder foto staat. Daarin staat het woord 'vacature'. Hoe leuk zou het zijn, als uw fotootje daar de volgende keer staat... want we hebben een vraag, een uitnodiging: Wie wil samen met ons nadenken over de christelijke identiteit van de school? De SAR voert 4 x per jaar overleg over allerlei belangrijke thema's omtrent de identiteit. Deze vergaderingen zijn in de avond, samen met Martin en een leerkracht. De thema's zijn bijvoorbeeld Kerk-, School- en Gezinsdienst, het lokaal Identiteitsdocument, de gebruikte godsdienst methodes e.d. In verband met (toekomstige) vacatures zijn wij op zoek naar ouders die samen met ons proberen de christelijke identiteit te borgen en advies uitbrengen om deze in stand te houden. Lijkt je dit een mooie uitdaging of roeping, meld je dan aan bij de SAR via één van de leden: Elizabeth Donker, Arjan Pols of Martine van der Wal. Aanmelden kan ook bij Martin persoonlijk of via directie@pcb-dewegwijzer.nl

Het tweede waar we aandacht voor vragen, zijn de gebedsbijeenkomsten. In het jaarrooster – en ook in de nieuwsbrieven wordt dit herhaald- zijn de dagen opgenomen waarop iedereen die het fijn of nodig vindt op school kan komen om met andere ouders een half uurtje te bidden voor de school, de kinderen enz. Vorig jaar hebben we dit één keer op een avond gedaan om ook mensen die overdag werken de gelegenheid te geven om zo'n bijeenkomst mee te maken. Dit hebben we als bijzonder mooi en goed ervaren. En daarom deze week op de SAR-vergadering het idee geboren om voortaan op de SAR-vergaderavonden vooraf aan de vergadering van 19.30 tot 20.00 uur de gelegenheid te geven om op school in de hal samen te komen om te bidden voor ons onderwijs. De SAR vergadert nog 3 keer dit jaar op woensdagavonden. U kunt nu dus vast de data noteren: 13 november, 29 januari en 13 mei.

We hopen echt dat er veel vaders en moeders zullen komen om mee te bidden (of gewoon in stilte mee te luisteren) als we samen God danken voor alle mooie dingen en Hem vragen om hulp waar nodig. Het is echt mooi om mee te maken en bemoedigend om te ervaren dat bidden echt helpt!

Informatieavonden

Aan het begin van het jaar organiseren we een informatieavond. Op deze avond krijgt u informatie in de groep van uw kind: wat staat hem of haar te wachten dit jaar, hoe zien de lesboeken er uit etc.

We nodigen u van harte uit om deze avonden te bezoeken. Om iedereen de gelegenheid te geven de verschillende groepen van de kinderen te bezoeken, zijn er dit jaar geen overlappings meer in tijd. Het rooster is als volgt:

Dinsdag 17 september 19.00 uur:	groep 0-1-2 (juf Caroline/juf Gerlinda)
Dinsdag 17 september 19.45 uur:	groep 2-3 (juf Janneke/juf Naomi)
Woensdag 18 september 19.00 uur:	groep 4-5 (juf Marleen/juf Herwienke)
Woensdag 18 september 19.45 uur:	groep 5-6 (juf Mariska/juf Suzanne)
Donderdag 19 september 19.00 uur:	groep 7 (juf Suzanne/juf Annemieke)

Donderdag 19 september 19.45 uur: groep 8 (juf Melissa/juf Marleen)

Er is op alle avonden rond 19.30 uur koffie te verkrijgen in de hal. Daar zorgen dan de moeders van de AC weer voor. Dank alvast!

Op donderdagmiddag/-avond 26 september wordt u uitgenodigd om met de leerkracht in gesprek te gaan over uw kind. Wij willen dan dat u ons informeert over uw kind: Hoe is hij/zij gestart dit jaar? Waar moeten we rekening mee houden? Hoe kunnen we er samen –als school en ouders- voor zorgen dat dit een mooi, nuttig en fijn schooljaar wordt voor het kind, de klas, de juf en de ouder. U ontvangt een uitnodiging via de Parro-app. Ook zullen we u vragen om vooraf na te denken over een aantal vragen. Deze informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Christelijke kinderboekenmaand en KSG-dienst

Evenals andere jaren zal er in alle klassen aandacht besteed worden aan het thema van de christelijke kinderboekenmaand. Het thema dit jaar is 'Op reis'. Op reis gaan is best spannend want je weet nooit precies wat je tegenkomt. Maar dat maakt het ook leuk. Want op reis gaan betekent nieuwe dingen ervaren. Ook in de Bijbel vinden we verhalen over reizen. Denk aan de reizen van Paulus of aan Mozes. Hij leidde de reis van het volk Israël vanuit Egypte naar het beloofde land.

We zullen het boekenmaandthema koppelen aan de KSG-dienst ('kerk-school-gezinsdienst'). Dit betekent dat het afsluiten van de themaweken plaats zal vinden op zondag 13 oktober door middel van een dienst in beide kerken (dienst om 10.00 uur). U bent als ouders vrij om samen met uw kind(eren) een dienst te bezoeken. Na de kerkdiensten (of u wel of niet naar de kerk geweest bent maakt niet uit) is iedereen vervolgens van harte welkom om op school in de hal koffie te drinken. U kunt dus zelf kiezen of en naar welke kerk u die zondag gaat (kerk in Hoofdstraat of kerk bij de pont). Vanaf 11.00 uur staat de koffie klaar op school.

P.S. Aan enkele kinderen zal van te voren gevraagd worden of zij een actieve bijdrage willen leveren in de dienst. Wij kunnen hen natuurlijk niet verplichten, maar bij een toezegging rekenen we wel echt op hen. Als het uw kind betreft, zal een lid van de voorbereidingscommissie binnenkort even contact met u opnemen zodat wij weten dat u toestemming geeft én dat uw kind ook echt in de dienst aanwezig zal zijn.



Zaterdag 14 september

Morgen is er weer een leuke sponsoractiviteit, georganiseerd door Rabobank Hollandse IJssel. De Rabobank heeft verschillende fiets- en wandelroutes uitgezet en voor kinderen een

avontuurlijke kinderroute of survivaltocht, met als gezellig middelpunt het Loetbos. In het Loetbos vind je het ontmoetingsplein. Op dit plein kunt u tussen 10 en 4 uur terecht om op het terras te genieten van diverse lekkere hapjes en drankjes. Voor de kinderen is er een springkussen. Voor iedere deelnemer aan de fietstocht stort de bank 5 euro op de schoolrekening en voor iedere deelnemer aan een wandelroute of een survivaltocht € 3,50. De omgekeerde wereld dus: U krijgt samen met uw kind(eren) een gratis leuke activiteit en de school krijgt er nog geld voor ook. Alle info kunt u vinden op:

<https://sites.rabobank.nl/krimpenerwaard/beweging>

Ouderbijdrage

Binnenkort ontvangt u via de administratief medewerkster (mw. Geertje de Groot) een uitnodiging om de ouderbijdrage te voldoen. Daar kunt u op wachten, maar u kunt ook op eigen initiatief alvast de bijdrage over maken. In de schoolgids las u deze toelichting:

Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Oók het christelijk basisonderwijs. Dat is nagenoeg uniek in de wereld! Zowel het personeel (salarissen) als de materialen (meubilair, boeken, schriften etc.) én het gebouw (en onderhoud) worden allemaal betaald vanuit een toegewezen budget. Het is voor school de kunst om de uitgaven in overeenstemming te brengen met de inkomsten.

Het schoolbudget is krap toereikend. Desondanks lukt het ons nog steeds om een prachtige school met goed onderwijs in stand te houden.

Wij vinden het als school ook heel belangrijk om die dingen te doen die school extra leuk maken. Voor die kosten vragen we een kleine bijdrage van de ouders. Vanuit deze bijdrage wordt dan bijvoorbeeld betaald: Vieringen en traktaties (Kerstfeest met boek, met Sinterklaas strooigoed etc.), de jaarlijkse schoolreis voor zowel de kleuters als de groepen 3 t/m 8 (m.u.v. groep 7 die op schoolkamp gaat), een afscheidboek en –cadeautje als kinderen van school gaan, excursies met groepen, de musical met groep 8 etc. Wettelijk gezien heeft de ouderbijdrage een vrijwillig karakter. Wij kiezen voor de constructie dat alle kosten (m.u.v. schoolkamp dat eenmalig 50 euro per kind kost) in dit bedrag (€ 50,-) opgenomen zijn en hopen natuurlijk wel dat de ouders bereid zijn om deze kosten voor hun rekening te nemen. Mocht het nodig zijn, dan kan er uiteraard gekozen worden voor een betalingsregeling. En als u niet wilt of kunt betalen, vragen we u dit even te laten weten.

De bijdrage wordt alleen gevraagd van kinderen die ingeschreven staan op 1 oktober van het cursusjaar. Kinderen die later instromen, betalen voor dat lopende jaar niets. Wij verzoeken u om de betaling niet uit te stellen, maar zo spoedig mogelijk te voldoen op rekeningnummer NL59 RABO 0333 8598 98 t.n.v. PCPO Krimpenerwaard inzake 'De Wegwijzer' o.v.v. 'ouderbijdrage 2019-2020' + naam en groep van uw (oudste) kind.



Privacyvoorkeuren

Vorig cursusjaar heeft u aangegeven of een foto van uw kind gepubliceerd mag worden op de website of op social media. Gelukkig hoeven we deze vraag niet ieder jaar te herhalen (wat aanvankelijk wel de opzet was). Wij gaan er dan ook van uit dat er niets veranderd is. Van 8 kinderen weten wij dat hun foto niet mag worden gepubliceerd. Het kan echter zijn dat u van gedachten bent veranderd. Of dat u niet meer weet wat u opgegeven heeft. Gelukkig biedt ook hierin de Parro-app uitkomst. Vanaf nu kunt u namelijk in de App uw voorkeuren aangeven. Wij krijgen dat dan overzichtelijk te zien in ons systeem. Daarom bij dezen de oproep om uw privacyvoorkeuren (nogmaals) kenbaar te maken in de Parro-app.

1. U gaat daarvoor naar het tabblad 'instellingen'.
2. Tik op 'profiel' en scroll naar het kopje 'mijn kinderen'
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn via de stipjes achter het kind

Agenda tot volgende nieuwsbrief

Dinsdag 17 september:	Schoolfoto's op school
17-19 september:	Groepsinformatieavonden
Vrijdag 20 september:	8.30-9.00 uur Bidden voor school (welkom in de personeelsruimte – hoofdingang – grote trap op en dan rechtsaf)
Dinsdag 24 september:	8.40 uur Seizoensopening 'Herfst' voor de groepen 1-3
Woensdag 25 september:	8.30 uur Seizoensopening voor de groepen 4-8 Deze seizoensopeningen komen in de plaats van de maandopeningen en ook bij deze openingen bent u als (groot)ouder uiteraard van harte welkom
Donderdag 26 september:	10-minutengesprekken over welbevinden
Dinsdag 1 en vrijdag 11 oktober:	8.30-9.00 uur Bidden voor school In deze week ook praktische verkeerlessen
Zondag 13 oktober:	10.00 uur kerkdienst en om 11.00 uur koffie drinken in de school (kinderen, ouders en belangstellenden van harte welkom)
Donderdag 17 oktober:	Nieuwsbrief 2
Vrijdag 18 oktober:	Studiedag personeel – start herfstvakantie voor de kinderen (t/m 25 oktober)

Niet vergeten

- Aanmelden kinderen die vóór 1 oktober 2020 4 jaar worden**
- Aanmelden als luizenmoeder (ook vaders welkom!) bij Trude Knecht (of via directie@pcb-dewegwijzer.nl)
- Aanmelden als lid voor de Schooladviesraad
- Overmaken ouderbijdrage € 50,- per op 1 oktober 2019 schoolgaand kind
- In Parro de voorkeuren voor privacy registreren

Met vriendelijke groet,
Martin Belder, directeur